

# JUBILEUM EXCURSIE MARKER WADDEN



Tekst en foto's: Jubileum commissie

**W**e hebben een geweldige jubileum excursie naar de Marker Wadden gepland op zaterdag 6 april 2024.

Dan varen we met de driemaster Abel Tasman naar het hoofdeiland van de Marker Wadden, een nieuwe eilandengroep in het Markermeer. Een prachtig natuurparadijs voor wandelaars en vogelspotters.

Deze dagtocht is een unieke kans om een keer mee te zeilen op een authentiek zeilschip.

We hebben twee uur om het eiland te ontdekken. Op het hoofdeiland is een informatiecentrum van Natuurmonumenten, waar informatie te vinden is over deze nieuwe eilanden en de laatste ontwikkelingen.

Op het hoofdeiland zijn legio mogelijkheden om het bijzondere karakter van de Marker Wadden te ervaren en te genieten van de prille natuur. We kunnen er heerlijk wandelen over de tien kilometer lange wandel- en vlon-

derpaden of vogels spotten vanuit een van de vele kijkhutten. Op het recreatiestrand kunnen we lekker uitwaaien. En de twaalf meter hoge uitkijktoren De Steltloper biedt een uniek uitzicht over het Markermeer.

Zet alvast in je agenda en meld je voor **15 december 2023** aan zodat we weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen. Partners zijn ook van harte welkom. We hopen op een grote deelname van zowel de actieve leden als leden die de laatste jaren minder of niet meer actief zijn. Het is een mooie kans

om met elkaar herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te maken tijdens een inspirerende dagexcursie.

We worden om 10:15 uur in de haven van Lelystad verwacht en om 16:00 uur legt het schip weer aan. Maximaal kunnen 75 personen mee.

Per deelnemer wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd. De aanbieding is bedoeld voor leden en vrienden van de NGK

LET OP: Vol=Vol, dus meld je op tijd aan via de NGK website. Klik [hier](#) om je aan te melden.

